



Stichting Vrienden Bergen op Zilver
Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom
Nieuwsbrief 15, nummer I, 2021

- **Word Vriend!** Voor € 25 per jaar wordt u Vriend van onze Stichting. U helpt ons daarmee onze doelen beter en sneller te bereiken. Die doelen zijn:
 - Het in kaart brengen, promoten en behouden van het cultureel erfgoed m.b.t de zilversmederij uit Bergen op Zoom en omgeving.
 - Daartoe houden wij de website en een Facebook pagina in stand, doen research naar relevante thema's, doen daarvan verslag in de Nieuwsbrief, ondersteunen en faciliteren de aankoop van stukken, geven lezingen en organiseren tentoonstellingen.
 - Maak € 25 over naar ons bank nummer NL83RABO 0302 5917 10 t.n.v. Stichting Vrienden BoZilver en u bent Vriend voor heel 2021.
- **Wij zijn u zeer dankbaar als u deze Nieuwsbrief doorstuurt naar vrienden en bekenden.**
- **Heel graag krijgen wij tips over zilver uit ons onderzoeksgebied.**

In de afgelopen maanden, nieuwsbrief 14 kwam uit in juni 2020, zijn er, ondanks alle corona perikelen, naast het gebruikelijke snoepgoed van van Giels, twee fascinerende zaken binnengekomen. Wij informeren u daar over.

1. Hans Domes kwam uit Bergen op Zoom, deel 3.

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief is het onderzoek naar de afkomst van Hans Domes (of Domis), vooraanstaand zilversmid bij de Medici's in Florence, verwerkt in een artikel in De Waterschans 2 van juni. Daarmee is het onderzoek overigens nog niet afgerond. Inmiddels heeft Cees Vanwesenbeeck ook toegang tot de digitale rekeningen van De Medici in Florence. De bronnen zijn in het Italiaans van de zestiende eeuw geschreven, maar gelukkig hebben de onderzoekers in Florence die voorzien van een Engelse samenvatting. Wordt vervolgd.

2. Een bijzondere tazza van Andriessen.

Dinsdagavond 27 oktober belde Piet Andriessen, juwelier en horloger te Bergen op Zoom, mij op. Hij had een bijzondere vondst gedaan. Bij een veilinghuis in de VS kwam diezelfde week een wisselbokaal van Andriessen te koop. Zeer bijzonder. Een stijlvolle bokaal in tazza vorm. Gekeurd en getekend door Andriessen in Bergen op Zoom. Tweede gehalte, bijna 1 kg zilver. Nog spectaculairder doordat de winnaars van de paarden race in de jaren 1934/35/36/en 1937 genoemd worden.

De veiling was al drie dagen later. Het werd een spannende avond. Maar het lukte. Bingo. Transport en betaling was nog een verhaal apart. Maar 14 dagen later had ik 'm toch in de hand. Een gesprek met de lokale krant is bijgevoegd, plus nog wat foto's. Een aanwinst voor de stad.



005_BZV1QU_20201
125_WBS02_00_orig



3. Gebroeders van Giels....

Een lang niet onaardige ring met gefacetteerde carneool van de Gebroeders van Giels kwam voorbij. Zilver, met het V3G meesterteken dat gebruikt werd tussen 1967 en 1977 en het kleine zwaardje.



Zilveren ring, Bergen op Zoom, Gebr. Van Giels, tussen 1967 en 1977.

Over de gouden ring met nep robijn zal ik maar niet uitweiden.



Ook al kijkt de dame wat bozig, de gouden broche met camée is veel aardiger.



Het eikenblaadje is duidelijk, het van Giels keur onmiskenbaar. Ook gemaakt tussen 1967 en 1977. Gezien op Catawiki.

4. Een hostiedoosje van Andriessen, 1946- 1964.

Van Veilinghuis de Ruiter had ik nog nooit gehoord. Het blijkt een grote organisatie te zijn met vele activiteiten op veilinggebied. Praktisch alles wordt geveild op het internet. Ook dit hostiedoosje gemaakt door de Bergse zilversmid Antoine en zijn zoon Jos Andriessen. De keuren op deksel en doosje zijn klein maar duidelijk.

Het is inmiddels geveild, maar de nieuwe eigenaar is onbekend. Het werd voor meer dan € 150 geveild. Plus kosten.

Gelukkig hebben we de foto's nog.....



Hostie doosje, Bergen op Zoom, Andriessen, 1946-1964.

5. Vermelding in archief van Tholen:

Fred van den Kieboom attendeerde ons op een vermelding in het archief van Tholen. In de kerkrekening van 1559/1560 staat de vermelding dat Cornelis, zilversmid uit Bergen op Zoom een kelk geleverd heeft van '2 onsen, 12 engelsen'. Deze zilversmid is Cornelis Colijns die werkzaam was tussen 1554 en 1564. Hij heeft ook vaatwerk geleverd voor de kerk in Putte dus kennelijk was kerkzilver zijn specialiteit.

6. Tenslotte nog belangrijk nieuws: 17^{de} eeuwse terrine met deksel!

De bekende zilver-antiquair Jacob Roosjen (www.jacobroosjen.com) kwam met een zeer fraaie terrine met deksel op de proppen. De terrine is gemaakt in Bergen op Zoom, in 1680/81, door zilversmid Willem Brouwers. Het stuk is vol gekeurd met jaarletter, stadskeur en meesterteken. Nog nooit, in al onze jaren onderzoek, is er een dergelijk grote terrine boven water gekomen. Een zeldzaam stuk en niet alleen dat. Ook een mooi, evenwichtig gemaakt, siervoorwerp. Geweldig nieuws.



Met dank aan Piet, Cees, Jacob en anderen voor hun hulp en bijdrage aan deze Nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Stichting "Vrienden van Bergen op Zilver"
Klaas Hielkema, voorzitter.
Zes eeuwen Zilver in en rond Bergen op Zoom
www.facebook.com/bergenopzilver

www.bergenopzilver.nl

tel.: 06 53164901

STEUN DE STICHTING VRIENDEN van BERGEN OP ZILVER

- Graag wijs ik u er nog op dat de Stichting Vrienden van Bergen op Zilver de culturele ANBI-status heeft. Particulieren die ons financieel ondersteunen kunnen 125% van hun gift aftrekken van de inkomstenbelasting, bedrijven zelfs 150% van de vennootschapsbelasting.